

KORT & BONDIG

Socrates op school



Mattias Van Robays

Stagelector aan de KU Leuven en filosofisch gespreksleider.

De dag dat we wakker werden met *president-elect* Trump kreeg ik van mijn bijna volwassen leerlingen vragen zoals ‘gaat er nu een derde wereldoorlog beginnen?’ of zelfs ‘kan dit het einde van de wereld betekenen?’ Deze vragen zijn net zomin als de kiezers van Trump dom. Ze tonen vooral aan dat er nood is aan een gesprek hierover.

Nuance is vandaag moeilijk te bereiken. Sociale media bieden een venster op de wereld, maar dat is door de overvloed aan informatie, die dagelijks ter beschikking gesteld wordt, een jungle. We volgen bij gebrek aan beter de gids die het hardst roept. De hedendaagse politieke klasse, maar ook de media, het onderwijs... missen de aansluiting met hun publiek.

Als we dus iets kunnen ondernemen om te vermijden dat liegende politici, populistten en haatpredikers impact hebben, moeten we de fragmentarisering van de media doorprikken. Mensen stellen zelfstandig hun mediamenu samen. Of en hoe

ze de actualiteit willen volgen en hoe grondig ze zich willen informeren, is een vrije keuze, die overigens gestuurd wordt door de sociale media.

Er is, naast het gezin, een plaats waar we de mogelijkheid zouden hebben om hieraan te werken. Om in gesprek te gaan, vaardigheden aan te leren, vragen te stellen en samen te zoeken naar antwoorden: de klas. Daarom wordt het dringend tijd om wat vrije ruimte te creëren waar leerlingen met elkaar in gesprek gaan, niet vanuit een levensbeschouwing of religie, maar vanuit de verwondering over de wereld. Een vak filosofie dat ongebonden is en net daarom werkt aan empathie (door dialoog) en burgerschap. Niet om de levenswandel van beruchte filosofen te bespreken, maar om ruimte te creëren voor gesprekken, voor dialoog. Lessen in omgaan met elkaar, de realiteit kritisch benaderen, een mening vormen op basis van de waarheid en de noodzaak van de dialoog voor het samenleven.

Socrates verzette zich tegen het populisme van de sofisten door de dialoog, door vragen te stellen. Het wordt tijd dat wij die wijsheid in de praktijk omzetten.

LEES MEER



19/11/2016 | Democratie is meer dan een bolletje kleuren
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20161118_02579747)



17/11/2016 | Leren van een electorale knock-out
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20161116_02575766)



12/11/2016 | Het wordt een strijd van vele generaties
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20161111_02566676)



12/11/2016 | We kunnen leren van de Trump-kiezer

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20161111_02566680)



07/11/2016 | Waar Trump & co de mosterd halen

(http://www.standaard.be/cnt/dmf20161106_02558635)

ALLE ARTIKELS VAN DE LAATSTE 24 UUR » (/NIEUWS/MEEST-RECENT)